

## **Veertigdagen in coronatijd**

Dit jaar is er geen carnaval, en dat wordt vooral onder de grote rivieren als een groot gemis ervaren. Ik heb zelf een aantal jaren in het carnavalsgebied gewoond, maar de vonk is niet overgesprongen... In de krant probeert iemand het carnavalsgevoel uit te leggen, maar dat blijkt niet mee te vallen. Hij schrijft: "In 1975 is een liedje geschreven met, vertaald, de volgende titel: "Straks is het weer Aswoensdag". Wie hiernaar luistert en dan een brok in de keel krijgt, heeft dit echte carnavalsgevoel. Het lied beschrijft namelijk wat er straks na de carnaval niet meer is". De schrijver eindigt met op te merken dat het wat dat betreft "nu elke dag Aswoensdag is".

Met Aswoensdag houdt het carnaval op... en begint de 40dagentijd. Aswoensdag is niet een dag om in zak en as te (blijven) zitten. De dag ontleent haar naam aan de (katholieke) gewoonte om een askruisje te halen in de kerk, als markering van de vastentijd, als teken van boete en inkeer.

Ook wij als protestanten markeren in toenemende mate deze periode in het kerkelijk jaar. Een bijzondere tijd als voorbereiding en concentratie op het Paasfeest.

Dit jaar organiseren we opnieuw vespers op de woensdagavond, alleen gaan we dat online doen. De praktische organisatie wordt nog uitgewerkt, maar iedereen die dat wil kan inloggen om mee te vieren en ook mee te doen. Wil je bijvoorbeeld een bijdrage leveren, door een lied voor te lezen, een lezing of een mooi gedicht aan te dragen, dan nodigen we je daar van harte voor uit.

Als thematische lijn voor de vespers kiezen we voor de Zeven werken van Barmhartigheid – ontleend aan Matteüs 25 (zie overzicht), en we sluiten daarmee aan bij het 40dagenproject van Kerk in Actie, Ik ben er voor jou. Op de zondag volgend is er een bij het weekthema passend project dat centraal staat.

Meer informatie via de zondagsbrieven per mail en op de website.

17 februari, Aswoensdag – thema: De zieken bezoeken

24 februari, thema: De dorstigen drinken geven

3 maart, thema: De vreemdeling onderdak bieden

10 maart, Biddag – thema: De naakten kleden

17 maart, thema: De hongerigen eten geven

24 maart, thema: De gevangenen bezoeken

31 maart, thema: De doden begraven